



TROOSTENDE KLEURPLATEN

Natuurlijk kan je kind heerlijk vanuit zichzelf met deze troostende kleurplaten aan de slag. Maar misschien is het ook fijn om te lezen hoe je er betekenis aan kunt geven?

Veel kinderen hebben mij dat gevraagd, dus hierbij ook voor jouw kind deze ideeën. Ik heb het in kindertaal geschreven, dus als je wilt kun je het je kind voorlezen of zelf laten lezen ;)

De herinneringsboom

Deze boom heeft allemaal hartjes, heb je dat al gezien?
Ieder hartje is een mooie herinnering die jij hebt aan iemand die dood is en die je erg mist. Bedenk voor ieder hartje een herinnering en geef het de kleur die jij wilt!

De vlinder

Welke wens heb jij voor jezelf of voor iemand anders die je lief vindt?
Of misschien wil jij degene die je mist wel een berichtje meesturen met deze vlinder? Je kunt samen de tekst erbij of achterop de kleurplaat schrijven en dan natuurlijk fijn inkleuren!

De engel

Dit zou heel goed jouw troost-engel kunnen zijn als je verdrietig bent.
Deze engel helpt jou, beschermt jou en luistert altijd, zo fijn! Misschien wil je deze kleurplaat wel op je kamer hangen? Dan is ze altijd dichtbij...

Veel tekenplezier!

Lieve groetjes van Marieke

Praktijk Vlinder je mee